

Kungligt besök på Stora Karlsö

Klockan 8.00 ringer vaktartelefonen och jag svarar lite morgontrött ...

I andra änden hör jag en dansk röst som säger att de gärna vill ankra utanför Stora Karlsö och komma iland för en kortare guidetur och sen ha en privat guide med på sin båt för en rundtur runt ön. De tänker komma hit klockan 9.00 säger han.

Trött tittar jag på klockan och inser att jag måste gå ned till Norderhamn före frukosten för att ta emot dem. Med ett lättare morgonhumör tar jag mig ner från fyren mot bryggan. Väl i Norderhamn inser jag direkt att det här är inga vanliga gäster.

Det är drottningen av Danmarks skepp, säger folk omkring mig, men jag är lite mer försiktig. Hade drottningen av Danmark

kommit hit hade de väl ändå sagt till i förväg?

En mindre motorbåt kommer iland och två män hoppar ur. Jag känner igen dem, de var här på Karlsö-dagen och frågade om möjligheterna att komma med egen båt. Nu pratar den ena av dem istället om guideturen och han säger att de vill komma iland vid 10.30 och få en egen kortare tur i Norderhamn och muséet.

Han nämner att prinsens är 83 år och drottningen 77 så de har lite svårt att gå och jag tänker att jag måste hört fel. Men på frågan om hur många de är som ska iland säger de "sex personer ... också en livvakt"



Så här avspända var prins Henrik och drottning Margrethe av Danmark när de bjöd in tillsynsmannen till sin båt. Foto Martin Enqvist.



*Där låg hon plötsligt utanför Karlsöbryggan, Dannebrogen, det kungliga danska skeppet.
Foto Martin Enqvist.*

► och jag börjar lite smått inse vad som händer. Det är drottningen och prinsen av Danmark som kommit på besök!

Byter inte tröja

Sedan jag tagit emot landstigningsavgiften möter jag Elisabeth, boendevärdinnan.

– Är drottningen av Danmark på besök? säger hon glatt.

– Det verkar så, säger jag.

– Ska du byta tröja? frågar hon.

– Näe, säger jag, lite trotsigt, fast jag inser att jag har på mig en gammal tröja med lite målarfläckar på.

När vi senare har vinkat av Karlsöbåten och försökt att så diskret som möjligt svara på alla nyfikna besökares frågor, kommer en mindre båt iland. Ur stiger drottning Margrethe och prins Henrik och jag hälsar dem välkomna. Tärnorna på stranden gör inte skillnad på kungligheter och andra besökare utan hälsar våra nya gäster välkomna med skrik och attacker. Jag får lov att leda dem iland med en sopkvast i luften som skydd.

Vi tar sedan en start i Norderhamn där jag som vanligt berättar om fiskeläget, stenåldern och lite om Willy Wöhler innan vi börjar gå vägen upp mot Stora Förvar. Ungefär vid järnåldersgravarna sätter sig prins Henrik och säger att vi kan gå vidare och jag strövar med drottningen och två hovliga följeslagare upp hela vägen till Stora Förvar. I grottan berättar jag lite om utgrävningarna, fossiler och om öns geologi och som avslut får vi syn på en ung koltrast som sitter längst inne. Vi vandrar sedan tillbaka till museet och tittar på utställningen, hela tiden är de helt fascinerade av allt som finns att titta på.

Vid tolvtiden går de ut för att ta ett glas vin och lite jordnötter. Då kommer en annan av öns stammisar fram, nämligen gråtrutten Edvin. Prinsen tycker det är väldigt underhållande att mata truten och jag försöker lite

försiktigt förklara att det nog inte är en så bra idé. Övertalningen har ingen effekt. ”Spise lidt peanuts” säger han och skrattar och jag tänker att ibland får man kanske rucka på vissa regler för stämningens skull.

Lyxig mäss

Efter detta åker de två tillbaka till båten för att äta lunch och jag tar mig till restaurangen innan jag som lovat ska följa med runt ön.

Kockan 15.00 hämtar de upp mig i en motorbåt och skjutsar mig till skeppet Dannebrogen, vi kliver upp på akterdäcket och jag får vänta i en imponerande lyxig mäss med besättningen innan vi börjar. Efter en stund blir jag hämtad och visad över blankpolerade trädäck och mellan guldiga välputsade skorstenar akterut till kungligheternas lilla krypin.

Väl därinne märker jag att vi redan har åkt halvvägs till fyren och jag börjar genast prata på om Hien och grisslorna. Drottningen tar snabbt fram kikaren och båda två inser att inomhus är inte rätt plats att vara om man vill se något. Jag pratar på så gott jag kan och alla lyssnar intresserat, det går så lätt att jag till och med vågar mig på historien om Valdemar Atterdags skatt! Alla skrattar och verkar ha det trevligt.

Båten far motsols runt Storön och vidare runt Lillön för att avsluta igen utanför Norderhamn. Innan jag lämnar dem överräcker drottningen och prinsen en gåva i form av en t-shirt och en penna. Efter mitt sista tack och hej då klättrar jag i en motorbåt som släpps i ned i vattnet och kör in mig till Norderhamn igen i full fart.

Jag kan återigen slappna av lite och känner att det kan bli en riktigt vacker kväll när Dannebrogen far iväg i eftermiddagssolen. Det känns alltid roligt att något händer men det är också alltid skönast när lugnet lägger sig och man bara får slappna av och njuta av Stora Karlsö.

Martin Enqvist, tillsynsman 2017